

WEES NUTTE-LOOS

De straten, pleinen en parken die je deelt met mensen die je niet kent, vormen het kloppend hart van onze steden. Het zijn de plaatsen waar we geconfronteerd worden met minder vertrouwde dingen; plaatsen waar onze overtuigingen opnieuw in vraag gesteld worden.

Jammer genoeg verliezen deze plaatsen meer en meer hun publiek karakter. De hoofdactiviteit op publieke plaatsen draait meer en meer om geld verdienen of geld uitgeven; het zijn de plaatsen waar politici campagne-voeren; en het zijn ook plaatsen waar overheden het gedrag van hun bevolking kunnen controleren.

Anderzijds wordt deze publieke ruimte toch nog steeds gebruikt als plaats van expressie, experiment of kritiek. Het gaat om culturele, sociale, economische of politieke projecten, gaande van stadstuinieren over fietsprojecten en buurtinitiatieven tot uitwisselings-systemen en acties die opkomen voor de rechten van stedelingen van verschillende huidskleur, sexuele geaardheid of sociale klasse. Wat ze gemeen hebben is hun spontaan of informeel karakter, hun niet-hiërarchische structuur, en het feit dat ze stedelijk zijn, **niet ondanks de stad, maar omwille van de stad.**

Hoewel deze initiatieven vaak uitdrukkelijk lokaal georiënteerd zijn, vinden we stedelijke micro-initiatieven in vrijwel elke grootstad. Ze delen een bezorgdheid voor publieke plaatsen, en de meesten zijn er zich maar al te goed van bewust dat ze onder druk komen te staan – door privatisering, opknappen, over-reguleren, nu zelfs dress-codes [België zal het eerste land zijn met een boerka-verbod op publieke plaatsen, waarmee het na Iran slechts het tweede land in de wereld wordt dat een dress-code voor publieke plaatsen in een federale wet vastlegt!].

Het zou verkeerd zijn om hierover erg conceptueel te doen. Hier is een eenvoudige boodschap op z'n plaats: **we hebben publieke plaats nodig!**

Dit is een **oproep** aan al diegenen die bezorgd zijn over publieke plaats om op **15 mei** buiten te komen en de ruimte die we delen effectief te gaan gebruiken. Sla een deken open en nodig vrienden uit voor een piknik op een publieke plaats, of bereid een actie voor net zoals City Mine(d) momenteel doet in Brussel en Londen. Misschien moet je zelfs niets extra organiseren, misschien ben je door je activiteiten al in parken en op pleinen, en gaat het erom een interessante manier te vinden om de boodschap over te brengen: “we hebben publieke plaatsen nodig, we hechten er belang aan, en we zijn niet alleen.”

De oproep werd al beantwoord in **Brussel, Londen, Parijs, Lyon, Berlijn en Göteborg** en anderen bereiden zich voor.

Wat kan u doen op 15 mei :

1. piknik, sport en speel, spreek af met mensen, babbel ... maar op een publieke plaats, en laat het ons weten. Het hoeft niet lang te duren, als het maar zichtbaar is.
2. Zend ons foto's van wat je deed, zodat dit een actie wordt in onze strijd voor publieke plaats.
3. volg de campagne op deze site , en op 19 november in het Stedelijk Platform in Flagey (zie <http://micronomics2010.citymined.org/spip.php?article608&lang=nl>)

voor meer info

email info@citymined.org

<http://tinyurl.com/BeUseless>